

Vertelling 8–12 jaar

Ik heb de Heer gezien

Het is donker in de tuin. Het is ook donker in het hart van Maria. Ze loopt door de tuin op weg naar het graf. Het graf waar Jezus begraven ligt. Maria is verdrietig en boos. Het had allemaal zo anders moeten gaan. De mooie woorden die Jezus sprak, de wonderen die hij deed. En nu, nu is hij dood. Dood en begraven.

Het wordt al een klein beetje licht deze morgen als Maria bij het graf komt. Ze ziet de grote steen in de verte liggen. Ze schrikt als ze ontdekt dat de steen niet meer voor het graf ligt, maar ernaast. Snel draait ze zich om en rent naar huis. 'De steen is weggerold!' roept ze al van ver naar de leerlingen van Jezus. Johannes en Petrus springen gelijk op en gaan met haar mee. Johannes komt als eerste bij het graf. Hij ziet het ook. Het graf van Jezus is open. Als Johannes naar binnen kijkt, ziet hij de linnen doeken liggen die eerst om het lichaam van Jezus zaten. Maar Jezus ziet hij niet. Petrus schuift achter hem langs en gaat het graf in. Ook hij ziet de doeken liggen. Het valt hem op dat er een doek netjes opgerold ligt, het doek dat om Jezus' hoofd zat. 'Het is echt waar', zegt Johannes en samen gaan ze terug. Maria blijft alleen achter. Ze huilt zacht. 'Waar ben je nou?' fluistert ze. 'Waarom huil je?' De stem klinkt vanuit het graf. Het zijn twee engelen. Ze zitten in het graf op de plek waar Jezus lag. Geschrokken kijkt Maria op. 'Ze hebben Jezus weggehaald', zegt ze. 'Ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht.' Als Maria omkijkt, ziet ze nog iemand bij het graf staan. Het is Jezus, maar ze herkent hem niet. 'Bent u de tuinman?' zegt ze. 'Zeg mij dan alstublieft waar Jezus is!' Jezus kijkt Maria aan. 'Maria!' zegt hij. Dan ziet Maria dat de tuinman niet de tuinman is. 'Meester!' roept ze. Ze pakt Jezus vast. 'Houd me niet vast', zegt Jezus. 'Ga vlug naar de anderen toe. Vertel ze dat je mij hebt gezien en dat ik straks naar onze God zal gaan.'

Het is helemaal licht geworden. De zon schijnt en Maria loopt zo snel als ze kan naar de leerlingen toe. 'Ik heb de Heer gezien!' roept ze al van ver en ze vertelt alles wat Jezus tegen haar heeft gezegd.

Jolanda van der Marel

8-10 jaar



Gesprek: Als jij Maria was en je maakte zoiets bijzonders mee. Aan wie zou jij als eerste dit nieuws vertellen en waarom?



Spel: Het verhaal begint in het donker en eindigt in het licht. Ga in een kring zitten en maak het donker. Herhaal samen het verhaal en doe elke keer een kaarsje/licht aan, totdat de ruimte helemaal verlicht is.



Creatief: Maak een tekening van de tuin. Wat zou je er nog meer in tekenen als je het verhaal van Pasen wilt vertellen? Laat de kinderen hun tekening afmaken en elkaar erover vertellen.

11-12 jaar



Gesprek: Welke titel zou jij dit verhaal geven en waarom?



Lezen: Maak groepjes en laat elk groepje het opstandingsverhaal lezen in een Bijbelboek (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes). Ze brengen kort verslag uit van hoe het verhaal daar staat. Vergelijk de verhalen met elkaar. Welke woorden komen in alle vier de vertellingen voor?



Creatief: Kies de woorden uit een van de teksten die voor jou de kern raken van het paasverhaal en schrijf ze op een kaart. Versier de kaart en bedenk aan wie je die wilt geven. Of maak er meerdere.